



Oude gebouwen of veel bezienswaardigheden bezit de gemeente niet.

Naast het op de markt in 1900 nieuw gebouwde gemeentehuis treft men de Roomsch Katholieke kerk aan.

Wandelende van de markt in de richting Breskens staat, mooi in het groen verscholen, het aardige kerkje der Ned. Herv. gemeente, gesticht in 1656. Boven de deur dier kerk vindt men het volgende opschrift:

„Door de hulp van den Almagtigen God nadat de landen in dezen polder door een verschrikkelijke overstroming der zee, zeventig jaren onder de wateren bedolven waren, zijn dezelfde, nu vijf jaar geleden weder opnieuw ingedijkt en in dezelfde vorigen staat hersteld, terwijl dan ook dit Godshuis, door de bijzondere zorg van hunne Hoogmogende Heeren Staten der Vereenigde Nederlanden aan Jehova den grooten God is toegewijd en deszelfs opbouw toebetrouwd aan den heere Comelius Lampsonius.

De eerste steen van dit kerkgebouw is gelegd op 9 Juni 1656 door Celerius Lampsonius; de tweede steen door den Weleerwaardenheere Balduinis Kousemaker, predikant dezer gemeente”.

Het gebouw zelf is een bakstenen zaalbouw van vijf traveeën met voorportaal, waarop een gedraaide looden piron en achtkant open koepeltorentje.

De kerk bezit:

Een eikenhouten preekstoel ± 1750 met klankbord.

Een eikenhouten doophek ± 1750.

Koperen twee licht kandelaar voor den voorlezer (1800).

Drie koperen kronen, twee maal zes-lichts (± 1850).

Vier bekers, vier borden en een doopbekken van tin (± 1800).

Twee psalmborden.

Klok, in 1726 gegoten door T. I. Pauwels, afkomstig van de Sint Bavokerk te Gent.



## **HOTEL „DE ZWAAN”**

**SCHOONDIJKE**

*Ruime kamers, Electr. licht*

*Café-Restaurant*

*Prima consumptie*

*Uitstekende keuken*

*Garage - Billijke prijzen*

*Telefoon No. 1*

*Eigenaar,*

*J. J. VAN ROSEVELT*

In de verzameling van het Zeeuwsch Genootschap te Middelburg bevindt zich een kist met fragmenten van gebrandschilderde glazen (1656).

Laten wij hopen dat die nog eens opnieuw in de kerk geplaatst worden.

Terugkeerende op onzen weg treft men langs den rijksweg in de richting Oostburg, de in 1906 nieuw gebouwde Gereformeerde Kerk aan.

Wandelen wij nog een paar honderd meter verder, dan aanschouwen wij een gelukkig nog in eere gehouden wind-korenmolen, die op schitterende wijze de daar achter gelegen, veelal weinig waterrijke maar schilderachtige molenkreek stoffeert. Enkele meters ten zuidwesten van dezen molen treft men aan de z.g. molenberg, waarop de vroegere in 1654 krachtens octrooi van de Staten Generaal gebouwde windkorenmolen was geplaatst.

Tenslotte zij nog medegedeeld, dat in de gemeente worden aangetroffen twee openbare scholen (lagere), een in de kom der gemeente en een op het gehucht Sasput, een bijzondere lagere school en een fröbelschool.

Mogelijk zullen deze weinige regelen er toe kunnen bijdragen dat de vreemdelingen zich gedrongen gevoelen, eens nader kennis te maken met het vriendelijke dorpje.

---

---

HOTEL - CAFE - RESTAURANT  
**DE LOZANNE**

---

---



IJZENDIJKE

MARKT, TEL. 8-37

G A R A G E



HOUTEN- EN STALEN  
ROLLUIKENFABRIEK



**J. VAN POUCKE**

IJZENDIJKE - TELEFOON 42

EERSTE KLAS FABRIKAAT  
VOORDEELIGE PRIJZEN  
INLICHTINGEN WORDEN GAARNE VERSTREKT

**MATHIS**

**DE WAGEN DER TOEKOMST**

VERTEGENW. VOOR OOST.- EN  
WEST.-ZEEUWSCH-VLAANDEREN

VRAAGT INLICHTINGEN EN DEMONSTRATIE  
GARAGE REPARATIE-INRICHTING

AANBEVELEND,

**GEBRS. v. d. ZANDE**  
IJZENDIJKE — TELEFOON 38