

# Verken een plekje uit de Zwinstreek

*Boerenhol, Lapscheurse gat, malende molens, historische gebouwen,... Je komt wat tegen in de Zwinstreek. Maar vanwaar komen deze namen, voor wat dienen of dienden deze rare bouwsels. Ze leveren stuk voor stuk interessante verhalen en vertelsels op over de Zwinstreek. Meer dan een verkenning waard!*

**Naam:** Marjolein van Viegen .....

**Locatie:** Het verhaal van het Grote Gat, Oostburg .....

Ik ben oud, ik ben al heel oud.



Vroeger toen het water nog wild tussen mijn oevers stroomde was ik een belangrijke kreek binnen een heel krekensysteem. Ik was het verlengstuk van de Brugse vaart en stond mijn water in verbinding met het Zwin, Ik werd druk bevaren, er zat volop vis voor de beroepsvissers, vooral mijn paling was vet en gezond.

Ja ik maakte zelfs deel uit van de Linie van Oostburg, langs mijn oevers was een verdedigingsfort gebouwd, de resten daarvan zijn nog te zien. Maar de tijd gaat voorbij. Alle ooit zo belangrijke krekensystemen zijn ingepolderd, De Brugse vaart is nu een golfsterrein en mijn stromende armen zijn geamputeerd. Mijn ooit zo wild stromend water is afgesloten. In Oostburg noemen ze mij Het Gat, het Grote Gat. Ach de mensen zijn nog wel blij met mij, ze wandelen regelmatig langs de dijk, laten er hun hondje uit, als het stormt kijken ze hoe de wind kleine golven maakt, En even lijkt het of de natuur niet met zich laat sollen. Maar het is schijn, ik ben tot rust gekomen, mijn oevers groeien dicht met riet. In mijn brakke water fourageren duizenden vogels, kiekendieven, blauwborst, waterral, roerdomp. Ik ben zelfs onderdeel van Natura 2000, een Europees beschermd gebied. s'Winters wanneer ik door het ondiepe water dicht vries, komen mensen van heinde en ver om op mij te schaatsen, er is zelfs een schaatsvereniging, zij maken een gladde baan en verlichten de schaatsbaan met vrolijk gekleurde lichtjes, ze organiseren wedstrijden en zetten een koek en zopie tent langs mijn oevers. Ja, je krijgt wat te verduren als Gat zijnde. Laatst heb ik een smal bruggetje gekregen wat mijn oevers verbindt en ik word zelfs genoemd als bijzonder plekje in een cursus over gasthouderschap in het Zwin gebied. Ik, als toeristische attractie? Het moet toch niet gekker worden!