

# Verken een plekje uit de Zwinstreek

*Boerenhol, Lapscheurse gat, malende molens, historische gebouwen,... Je komt wat tegen in de Zwinstreek. Maar vanwaar komen deze namen, voor wat dienen of dienden deze rare bouwsels. Ze leveren stuk voor stuk interessante verhalen en vertelsels op over de Zwinstreek. Meer dan een verkenning waard!*

**Naam: Froukje de Vries**.....

**Locatie: Scherpbier**.....

## Beschrijving (incl. foto's):

Scherpbier is een buurtschap in Zeeuws-Vlaanderen in de Gemeente Sluis. Tot 1970 behoorde het tot de Gemeente Groede, daarna kwam het bij de Gemeente Oostburg en in 2003 bij de Gemeente Sluis.



Oorspronkelijk lag hier een schans, ontstaan in de 80-jarige oorlog van 1568 – 1648.

In die tijd gaven de Spanjaarden hun schansen vaak een naam van een heilige, zoals ten Zuiden van Oostburg de Cathelijneschans. Echter deze schans, ten Noorden van Oostburg was een van de Geuzenfortjes en kreeg een naam van de leden van het garnizoen die hier lagen. En die werden vaak genoemd naar het eten en drinken dat zij kregen, zo was er een schans die heette Kaas en Brood of Spek en Brood. Die van Scherpbier kreeg de naam Scherrebie. Dit was een dun schraal soort bier, slecht vervaardigd door omliggende brouwerijen. Later verbasterd naar Scherpbier.

Scherpbier heeft ongeveer 25 inwoners, met o.a. twee huisjes die verhuurd worden aan toeristen.