

# Verken een plekje uit de Zwinstreek

*Boerenhol, Lapscheurse gat, malende molens, historische gebouwen,... Je komt wat tegen in de Zwinstreek. Maar vanwaar komen deze namen, voor wat dienen of dienden deze rare bouwsels. Ze leveren stuk voor stuk interessante verhalen en vertelsels op over de Zwinstreek. Meer dan een verkenning waa*

**Naam: Wilfried Cornilly** .....

**Locatie: De blauwe Sluis in Lapscheure** .....

## Beschrijving (incl. foto's):



De Blauwe sluis dateert van 1746. Het is een sluis met 2 kokers van elk 12 meter lang, 2 meter breed en 2.5 meter hoog. Aan de westzijde is in de blauwe arduinsteen het wapen van het Brugse Vrije gebeiteld tussen de letters SP en QFB en daaronder de ses gheunieerde waeteringhen anno 1746. Aan de oostzijde is ook 1746 te lezen. De sluis vlak op de grens België-Nederland. De naam Blauwe sluis zou afkomstig zijn van "t blau huys" een nabijgelegen maar verdwenen sluis ofwel van de blauwe arduinsteen waarin de gevel van de sluis is opgetrokken.

Dankzij deze verwezenlijking kon het oppervlaktewater zijn natuurlijke weg volgen via de kreek het lapscheurse gat, vervolgens door de passluis in het zwin bij de stad Sluis en zo in de Westerschelde naar zee.

Dit stevig kunstwerk zou eeuwen meegaan, helaas nog geen honderd jaar later begonnen de moeilijkheden. Niet de natuur was deze keer de spelbreker, maar wel de politieke omwentelingen van 1830. Vanaf dan werd Vlaanderen afgesplitst van Nederland. De Nederlanders lieten hun ongenoegen blijken door het water van de Belgische kant tegen te houden aan de grens dus aan de Blauwe sluis. Zij drukten hun frustratie aldus uit 'die Belgen willen ons niet ,nou dan hoeven wij hun water niet'. Daardoor werden later kanalen gegraven en bestaande waterlopen stroomopwaarts verdiept om zo het water aan Belgische zijde toch naar zee te krijgen.