

# Verken een plekje uit de Zwinstreek

*Boerenhol, Lapscheurse gat, malende molens, historische gebouwen,... Je komt wat tegen in de Zwinstreek. Maar vanwaar komen deze namen, voor wat dienen of dienden deze rare bouwsels. Ze leveren stuk voor stuk interessante verhalen en vertelsels op over de Zwinstreek. Meer dan een verkenning waard!*

**Naam:** Patrick Corijn .....

**Locatie:** Uilenspiegel op strand Retranchement.....

**Beschrijving (incl. foto's):**



Een franse betonnen boot uit 1920 ging op 12 oktober 1962 dienst doen als basis voor de piratenzender "Radio Kerkske" van George De Caluwe. De boot kreeg de naam "Uilenspiegel", vernoemd naar de vermaarde Tijl uit Damme. Op 16 december datzelfde jaar strandde de boot in een zware storm net voorbij de zvingeul op het strand van Retranchement. Het was voor de kust van Zeebrugge op drift geraakt. Alle apparatuur was uitgevallen. De bemanning stak kleding in brand en schoten vuurpijlen af om de aandacht te trekken. Vanuit Zeebrugge kwam de reddingsboot te hulp om de bemanning te redden. Hierbij kwam een opvarende van de reddingsboot om het leven.

Ondertussen volgden duizenden toeschouwers vanaf de dijk in Heist en Knokke het losgeslagen schip. Laat op de avond kwam de Uilenspiegel op z'n laatste rustplaats terecht. De betonnen blokken die bij laag water te zien zijn, zijn de laatste restanten. Ze liggen op het einde van de eerste golfbreker. Er zijn 4 grote palen omheen gezet voor de veiligheid van watersporters en vissersbootjes.

Het schip is nog jaren een toeristische attractie geweest. Lokale vissers gingen bij laag water aan boord en bleven het tij over om grote kabeljauwen te vangen. Soms wel van anderhalve meter :).

Oudere bewoners van de Zwinstreek en vaste bezoekers van Gemeente Sluis kunnen het zich nog herinneren of hebben nog foto's en verhalen.

