

Verken een plekje uit de Zwinstreek

Boerenhol, Lapscheurse gat, malende molens, historische gebouwen,... Je komt wat tegen in de Zwinstreek. Maar vanwaar komen deze namen, voor wat dienen of dienden deze rare bouwsels. Ze leveren stuk voor stuk interessante verhalen en vertelsels op over de Zwinstreek. Meer dan een verkenning waard!

Naam: Frank Buysse.....

Locatie: Nederlands Hervormde Kerk in IJzendijke.....

Beschrijving (incl. foto's):

De Nederlandse Hervormde kerk was de eerste protestantse kerk in Zeeland. Deze werd gebouwd nadat in 1604 prins Maurits de plaats had veroverd.

In 1612 werd de kerk op een 8-kant grondplan gebouwd. Het dak heeft een vorm van een achthoekige pyramide met bovenop een bol met kruis en windhaan.

De kerk is gelegen op een historisch kerkhof met ondermeer zware platanen en een rode beuk. Het kerkhof is omgeven door een bakstenen muur van wisselend hoogte. De muur is voorzien van steunberen, ezelsruggen en smeedijzeren ankers. In de muur staan drie smeedijzeren hekken.

Na de inname door prins Maurits hebben de spanjaarden tevergeefs geprobeerd om IJzendijke te heroveren.

Een merkwaardig bord herinnert hier nog aan.

In het midden van de driehoek zien we een stuk kurk met daaronder een ladder.

Het kurk is een van de stukken dat als drijver diende om de ladders te dragen, waarmee men Over de vestinggracht trachtte te komen.

De ingang tot de kerk wordt gevormd door een deuromlijsting van bengsteen, waarop Her jaartal van de bouw 1612 is aangebracht.

In het sierlijk torentje hangt een klok met het opschrift: "Soli Deo Gloria" Michael Burgerhuys 1619 Halverwege is een kleiner klokje aangebracht met een latijnse spreuk en het jaartal 1700.

In het zomerseizoen zijn de deuren van de kerk opengesteld, en in IJzendijke zijn er een aantal gidsen Die i.s.m. museum het Bolwerk rondleidingen verzorgen. De kerk is o.a een deel van de rondleiding.

De Nederlandse Hervormde kerk is een Rijksmonument.

