

Verken een plekje uit de Zwinstreek

Naam: Sint-Vincentiuskerk

Locatie: Ramskapelle (Knokke-Heist)

Beschrijving:

Onbekend is onbemind



De Sint-Vincentiuskerk ligt aan de kronkelende dorpsweg doorheen het pittoreske polderdorp Ramskapelle. Kerk en kerkhof vormen nog één geheel, gelegen binnen een ommuurd en bebouwd kerkhof. Het oudste gedeelte, de toren, dateert uit de 13^{de} en 14^{de} eeuw. Geteisterd door godsdienstoorlogen werd dan in de 17^{de} eeuw beslist om een nieuwe kerk te bouwen met behoud van de oorspronkelijke toren. De kerk is een éénbeukige neogotische kerk.

Bezienswaardigheden buitenkant:

- zonnewijzer (1762)
- schettekot, hier werd per opbod kleinvee verkocht voor de behoeftigen uit de parochie
- "beeweg" met 7 kapelletjes van OLV van smarten uit 1942
- roepsteen waar de veldwachter tot in de jaren '50 de gemeentelijke berichten afkondigde
- reeks gietijzeren kruisen

Bezienswaardigheden binnenkant:

- prachtige heldere glasramen: links alleen vrouwelijke heiligen, rechts mannelijke
- beschermd van Peteghem orgel, 2^{de} kwart 19^{de} eeuw
- hoofdaltaar in hongaarse eik
- retabel met een schilderij van de Emmaüsgangers
- tabernakel
- enkele mooie beelden: OLV met kind, St Vincentius, H. Anna, OLV van Smarten ...

De kerk zit vol symbolen en verwijzingen naar het katholieke geloof en devotie.

Deze kerk wordt ook engelenkerk genoemd door de vele aanwezige engeltjes kijk maar hoog in het koor, in het schip en de orgelkast.

Door zijn verrassend interieur, met toch een zeer intimistisch karakter is de kerk zeer in trek voor trouwerijen en concerten.

