

Verken een plekje uit de Zwinstreek

Naam: Cadzand-Bad.....

Locatie: Cadzand-Bad

Beschrijving:

Hier woonden vroeger mijn grootouders.
Nu een prachtig natuurgebied.

Monument ter ere van de Deltawerken bij de Zwarte Polder. Eigen creatie in opdracht van Recron.



Mijn plekje begint bij de Verdronken Zwarte Polder mijn grootouders hebben daar enige tijd voor de oorlog gewoond, naast de radartoren lag vroeger een boerderij. Net voor de Tweede Wereldoorlog uitbrak zijn ze verhuisd naar de Vlamingpolderweg. Tijdens de oorlog is er een granaat op de schuur gevallen, de schuur en hun woning waren gedeeltelijk verwoest. In de jaren vijftig is met ondersteuning van het Marshalpact Camping Welgelegen ontwikkeld, nieuwe woning en de eerste recreatieruimte zijn toen gebouwd en jarenlang uitgebaat door mijn ouders.

Het huidige Park heeft zich ontwikkeld tot een viersterren bedrijf en ligt op een uitstekende locatie onderaan de duinen op loopafstand van Cadzand-Bad.

Om terug te komen op mijn grootouders, vlak na de oorlog is mijn grootmoeder Jerina Faro gehuwd met Pieter de Keuninck begonnen met een primitieve vorm van kamperen. Eerst het weiland maaien, koeien verplaatsen, hooien en dan de eerste zomergasten ontvangen. Mijn grootvader was toen dijkwerker in dienst van het Waterschap.

Op dit moment zijn we gestart met de bouw van 25 energiezuinige zomerwoningen uit eerbied voor mijn grootmoeder hebben we het nieuwe park Faro Greenpark genoemd.



Waar nu de speeltuin is stond de vernielde boerderij



Dit is het ontwerp van de woningen, die binnenkort in park gebouwd worden.

Mijn sporen in het landschap.





Milieu en Toerisme. Boot Breskens

C



Ego flos

Ego flos 'k ben n blomme,
 'K sta aan de kant van de dreef,
 een klein beteke scheef.
 'K vele mooie keuren.
 T'is om de menschen op te fleuren

Hommage aan Guido Gezelle



Monument als herinnering aan de Vrede van Cadzand 1492