

Verken een plekje uit de Zwinstreek

Naam: Groede Podium

Locatie: Gerard de Moorsweg 4, Groede

Beschrijving:

Het huidige 'Groede Podium' is van oorsprong een bunkerdorp uit de Tweede Wereldoorlog. De geschiedenis van het park, laat zich het beste beschrijven aan de hand van drie fases die het park heeft meegemaakt.

Steunpunt Groede

In 1942 werd aan de Catsweg in de Proostpolder door de Duitse bezetter een stuk land van de familie Dees onteigend. Hierop werd in dat jaar een artillerie-opstelling gebouwd. Groede, gelegen vlak aan de kust, behoorde bij Hitler's nieuwe ontwerp "De Atlantikwall". De Atlantikwall liep vanaf de Noorkaap in Noorwegen langs de kust van West-Europa tot aan de Frans-Spaanse grens. Langs deze gehele kust werden stellingen en bunkers gebouwd en dus ook op het stuk land aan de Proostpolder werd in 1943 begonnen met de bunkerbouw.

Het "bunkerdorp" was aangelegd in de vorm van een klein dorp met straatjes en grasperken. Het bestond uit elf bunkers, waarvan er negen dienst deden als schuilbunker. De bunkers werden aan de buitenzijde d.m.v. een dak en opgeschilderde ramen gecamoufleerd als huis. De meeste bunkers werden ook voorzien van namen, zoals "Villa Saarland", "Villa Freundlich" en "Villa Mosselland". Op 25 oktober 1944 werd door de soldaten van de 7^{de} Canadese Infanteriebrigade het "bunkerdorp" veroverd. Ze meenden dat ze een gehucht binnengedrongen waren, maar tot hun verbazing betrof het gecamoufleerde bunkers.

Hertenpark

Na de tweede wereldoorlog omstreeks 1945 werd door de plaatselijke VVV een plan gelanceerd voor de oprichting van een hertenpark op de plaats van het bunkerdorp. Door de samenwerking tussen de gemeente Groede en de Nederlandse Heidemaatschappij werd er op deze plaats een hertenpark aangelegd. De eerste herten werken geschonken door koningin Wilhelmina. Het park groeit uit tot een bosachtig park. De bunkers werden begraven onder een laag aarde of ze werden overwoekerd door struikgewas. Hierdoor ontstond een geaccidenteerd en parkachtig terrein. Naast het hertenpark kwam er ook een hotel-restaurant "Het Vlaamsche Duyn". Hierdoor werd het omgevormd tot een recreatieterrein.

Groede Podium

Groede Podium is een toeristisch-recreatief ontwikkelingsproject waarin ca. 12 ha openbare ruimte is herontwikkeld tot een podium voor natuur en cultuur. Op 4 april 2009 is het officieel geopend. De beleving is de basis geweest voor de inrichting van het park. De 10 bunkers zijn uitgangspunt geweest voor het ontwerp. Jaren lagen de bunkers begraven onder een dikke laag aarde of verscholen in het struikgewas. Nu met de herinrichting zijn de bunkers na vele jaren weer bloot komen te liggen. Door het herschilderen van een geschuts- en manschappenbunker, het plaatsen van informatieborden en het voorlezen van brieven van een jonge Duitse soldaat aan zijn "Mutti", worden de verhalen over de Tweede Wereldoorlog weer tot leven gebracht. Hieromheen zijn 'kamers' ingericht met elk een eigen thema, zoals de binnentuin, de speelkamer, het labrynt, de dierenkamer, het vlonderbos en de waterkamer. Centraal ligt de "allee", een plein van waaruit alle kamers te bereiken zijn. Op de plaats van het hotel is een restaurant met doe- en infocentrum gebouwd.

Naast de herten zijn er tegenwoordig ook diverse schapenrassen te vinden in het Groede Podium. Het is de bedoeling dat het agrarisch gebied rondom het hertenpark blijft. Aan de andere kant wordt het Groede Podium omgeven door "De Groese Polders" een gebied met als uitgangspunt recreatie en natuur in een gebied verenigen. Kortom een prachtig gebied volop in ontwikkeling, absoluut het bezoeken waard.

groede podium



Boven: Het bunkertype 953 terribden van de nieuwe aanplant.
 Onder: Zicht op het linker gedeelte van het herenkamp. Op de voorgrond één van de eerste bezoekers



Boven: Het restaurant 'Het Vlaamsche Duijn' in aanbouw, naast de als huis gecamoufleerde bunker van het type 953.
 Onder: De pas aangelegde vijver aan de achterzijde van het herenkamp

