

# De wallen van Retranchement een wandeling om aan te bevelen Ria Hoeymakers

## Uitleg naam

Retranchement: het Franse woord voor verschansing, een aarden wal zonder vaste vorm.

## Ontstaansgeschiedenis

De geschiedenis van ons omwalde dorp gaat terug tot de 80-jarige oorlog. In 1604 werd door prins Maurits op het eiland van Cadzand een schans opgeworpen: Het Retranchement Cadsandria, om de Zwingel, de vaarweg naar Sluis, te verdedigen tegen de Spanjaarden. De schans maakte deel uit van de Staats-Spaanse-linie. Het retranchement bestond uit twee forten, in het noorden Fort Oranje en in het zuiden Fort Nassau, met elkaar verbonden door twee wallen met drie bastions. Bij een stormvloed eind 17<sup>e</sup> eeuw zakte Fort Oranje weg in het Zwin. De rest van de wallen omsluiten ons dorp nog altijd. De naam Het Retanchement Cadsandria werd in de volksmond afgekort tot Retranchement.



## Huidig gebruik

Natuurgebied en wandelpad: De Wallen van Retranchement is een natuurgebied van 27 ha, met dijken, weiljes, meidoornhagen, hoogstamfruit, knobomen, grachten en drinkputten. Op de droge zonnige hellingen groeien veel bijzondere wilde planten: bijna 300 soorten! Er leven felgekleurde libellen, graafbijen en graafwespen, vele vogels broeden in de meidoornhagen, kamsalamanders leven in de drinkputten, steenuilen huizen in de oude

knotbomen en grazende koeien houden het gebied open. Heel bijzonder: dit is een van de laatste gebieden in Nederland waar de boomkikker leeft. In de avondschemering laat hij zich horen en soms zien!

Er is een wandelpad boven over de Wallen (2,5 en 3,5 km), begaanbaar voor rolstoelen. Tijdens de wandeling geniet je van natuur en historie. De wandeling voert zigzaggend over de wallen en bastions door het landschap langs Fort Nassau, over de restanten van Fort Oranje, langs de Drieling van Retranchement -ter plaatse wordt daarover uitleg gegeven!-. Je passeert de Hervormde zaalkerk en de houten standerdmolen, beide uit de 17<sup>e</sup> eeuw.

Vanaf onze boerderij is de lengte van de wandeling 7 km. Halverwege kom je langs de dorpsterrassen bij de Parlevinker en Grenzeloos, waar je onder genot van koffie of een pintje kunt pauzeren!