

Leren arrangeren in de Zwinstreek

Naam arrangement: ONGEKEND IS ONGEZWIND (wandeling +/-14km)

Voor wie: Individueel, vrienden, familie

Duur: 1 dag met overnachting en ontbijt

Kostprijs: € 60,50/persoon met overnachting + ontbijt.....

Beschrijving:

Rond de klok van 10u worden we verwacht in de Kasteelstraat, 2 te Middelburg-Vlaanderen voor ontvangst met een hapje en een drankje. We vertrekken dan links en na enkele stappen ontdekken we reeds een "**Tiendpaal**" en stappen verder de Kasteelstraat door om op het einde links de Hoornstraat in te slaan. We volgen een grote bocht naar rechts om dan het land in te lopen, nl. "**de verloren kreek**". Deze wandelen we helemaal ten einde om dan 2 x rechts af te slaan en jawel dan zijn we al in Nederland en volgen we een stuk van het **grenslandpad** (GR route) We wandelen verder tot de eerste afslag links om dan in Heile aan te komen en daar nemen we links richting Sluis om halverwege ter hoogte van "**de kruisschans**" rechts af te slaan richting Aardenburg.

We wandelen verder tot we aan onze linkerkant de struisvogelboerderij "**Monnikenwerve**" tegen komen waar we tijdens de rondleiding alles te weten komen over deze grote loopvogels.

Erna vervolgen we onze weg tot "knoopnetwerk 70" en gaan daar rechts rond "**de Elderschans**" terug richting Heile om de eerste straat links te nemen, door de velden op naar Eede, we slaan rechts de Krakeleweg in richting Middelburg om op het einde links te gaan naar Eede, nl. de Nieuweweg. Die volgen we en houden de hele tijd rechts aan, we komen langs de aspergeboerderij en camping "Spitsbroek". Daar voorbij lopen we rechtdoor om alzo op de **Eedsche Kerkwegel** te belanden die we rechts inslaan. Een schitterend pad dat door de velden kronkelt met een niet in te schatten rust.



VERGEET VOORAL NIET TE GENIETEN VAN DE NATUUR

Dit pad brengt ons uiteindelijk op de Schorreweg, waar we rechts afslaan en aan het einde nog eens rechts om dan aan onze rechterkant het oude klooster van Middelburg tegen te komen "**Convent Santa Clara**". Waar we dankbaar genieten van een lekkere koffie met huisgebakken taart of een verfrissende Blonde Bladelin.

Om het hoekje links zijn we op onze startplaats Huyze Bladelin, waar je rustig kan ontspannen en nagenieten.

Avondeten is vrij en niet inbegrepen (ik geef wel enkele suggesties en tips mee).

Na een heerlijke nachtrust, waar enkel de haan een einde zal aan maken, sluiten we af met een Bourgondisch ontbijt met vers fruitsap, artisanaal in huis gebakken brood en zoveel meer.....

Als gastvrouw ben ik wel nieuwsgierig naar de wandelingof wat er van bijgebleven is ?????

Voor wat hoort wat !!!!

B&B Huyze Bladelin
www.huyzebladelin.com
0475 57 70 50

