

Leren arrangeren in de Zwinstreek

Naam arrangement: Rondje "Truzement"

Kostprijs: afhankelijk van het aantal stops

Beschrijving:

Fietstocht van ongeveer 17 kilometer op eigen gelegenheid, naar eigen inzicht en tijd met diverse tips en mogelijkheden om de omgeving van ons mooie dorpje beter te leren kennen en beleven.

Vertrek vanaf het marktje van Retranchement. We stappen op de fiets, vertrekken via de Molenstraat (we passeren één van drie nog bestaande standaard molens in Nederland uit 1648, gebouwd door Bartholomeus de Vos) tot even buiten het dorpje. We gaan rechts af de "Contre-Escarpe" in, rijden deze uit en steken de straat over naar de "Killendijk". Deze volgen we richting Sluis. Bij fort "Berchem" (recent herbouwd in het kader van de Spaanse linies) gaan we links af de oude Zeedijk op. We volgen dit vrijliggende fietspad tot we aan onze linkerzijde de Schenkweg hebben, dit is een tussendijkje naar de Bramendijk. We gaan links af de Bramendijk op en zien daar de "Blauwe Hoeve" liggen. De Blauwe Hoeve is een koeienboerderij waar ze ons opwachten voor een rondleiding, gevolgd door een heerlijke boeren lunch.

Rondleiding + lunch = ca. 10 euro. (ca 2 uur) De Blauwe Hoeve, tel. +31 (0)117-420400

We zetten onze tocht voort via de Bramendijk richting Terhofstede en rijden links het gehuchtje binnen. Terhofstede is ouder dan Retranchement. Hier vindt u een ruïne van een stenen molen, gebouwd door de firma van Dale.

Via de achterweg, waar we op het eind rechts af slaan, komen we voorbij een monumentale boerderij uit 1770, de Vlierhoeve. We kruisen nu de Bramendijk, om vervolgens via de Platteweg onze tocht voort te zetten. Deze volgen we tot we aan onze rechterhand de Herenweg kunnen inslaan. Bijna op het eind van de Herenweg vinden we de Fuchsiatuin "Zomerweelde". Deze is te bezoeken en u kunt er genieten van een pracht aan verschillende Fuchsia's. Tel. +31 (0)117-391254

We vervolgen onze tocht richting Cadzand. Via de Ringdijk – Zuid gaan we de weg over naar de Bergkorenmolen "Nooit gedacht" uit 1898. Te bezoeken via molenaar S. Herman, tel. +31 (0)117-461744. Ook is hier meel te koop, gemalen door deze molen en afkomstig van biologisch gekweekte granen uit de streek. Dit meel wordt ook gebruikt in het sterrenrestaurant "Puur C" van Sergio Herman.

Wij vervolgen onze weg via het fietspad aan de Ringdijk richting Cadzand-Bad tot we aan onze linkerzijde de Erasmusweg zien. Via deze weg bereiken we het dorpje Cadzand. Via de Mariaweg komen we bij de kerk en de "wereld-vredesvlam". 100 meter hiervandaan ligt het café "De Hemelse Vrede", waar een informatiecentrum gevestigd is en waar u kunt genieten van een heerlijk streekbiertje (ca. 3 euro). Via de Prinsestraat, die evenwijdig loopt aan de Mariastraat, rijden we nu richting Cadzand-Bad en aan onze linker hand ligt de Koolsweg. Deze rijden we tot het eind uit en komen zo op de Molenstraat richting Retranchement. Echter ruim voor het dorpje vinden we aan onze rechterhand de Cadzandseweg en deze gaan we in. Aan onze linkerzijde zien we het natuurreservaat: "De Versche Polder", dat via een wandelroute vrij toegankelijk is. We vervolgen onze weg en treffen eveneens aan onze linkerhand 't Tolhuisje aan, beschreven door Mathilde van camping De Couter. 500 meter voorbij 't Tolhuisje gaan we linksaf de Wachtsluis in. Steken vervolgens via een bruggetje over het afwateringskanaal de weg over, de Duinweg in, waar we restaurant "De Zwinhoeve" vinden. We kunnen hier van koffie met een Zeeuwse Bolus en/of Zeeuwse korstpaptaart à 5 euro genieten of u kunt ook kiezen voor een heerlijke maaltijd (ca. 10 à 15 euro).

U mag zeker niet de gelegenheid voorbij laten gaan om een prachtige strandwandeling te maken of (fiets)tocht over de duinen, waar u een adembenemend uitzicht hebt over het Zwin. Een prachtige zonsondergang is ook zeker de moeite waard. Boven op het duin vindt u de laatste grenspaal België/Nederland/Noordzee. Deze staat niet op de werkelijke grens, want de echte grens bevindt zich in het Zwin.

Na afloop fietsen we de Duinweg weer terug, over het bruggetje gaan we meteen rechts af om via dit vrijliggende fietspad in Retranchement aan te komen. Via de Noordstraat komen we op het marktje, waar we deze mooie fietstocht ook zijn gestart.

Kennismakingstocht over de wallen van Retranchement.

Om de gasten kennis te laten maken met ons mooie dorpje, organiseren we op onze kosten een kennismakingstocht over de wallen. Duur ca. 1 ½ uur onder leiding van een gids. Minimaal aantal deelnemers = 20 personen. De kinderen in het gezelschap krijgen een vragenlijst mee over deze tocht en kunnen een attentie winnen.

Samenkomst op de muziekkapel van Retranchement op het marktje. Hiervandaan vertrekken we voor een rondleiding over de wallen met bezichtiging van het kerkje en infocentrum van de molen. Na afloop kan er, als de gasten daar behoefte aan hebben, nagepraat worden onder het genot van een drankje (voor eigen rekening) op het terras van "De Parlevinker" op het marktje.

Zwindomein
www.zwindomein.nl
(0)117-39 12 70

